

HAYALLERİMİZİN IŞIĞINDA-2

Çarşamba - Perşembe

Mehmet ASLAN



Çarşamba

İlk seminer için önemi giderek artan toprak meselesini işlemek üzere öğrencilerimizle birlikte seminer salonunda yerlerimizi aldık. Semineri bizlere hazırlayan Yeşim Okay Hoca tarla toprağını 'vatan toprağı' olarak nitelendirmiş, Türk toplumunun toprakla olan kültürel ve duygusal bağlarına dikkat çekti. Aşık Veysel'den Cengiz Aytmatov'dan örneklerle toprağın önemini vurguladı. Onu gelecek kuşaklara aktarmak için dikkat etmemiz gereken konulara da değindi.

Öğrencilerle soru cevap yaparak hareketli bir öğrenme fırsatı sunan Yeşim Hocamız milli birlik ve beraberlikle aynı toprak üzerinde bir arada yaşamının bizlere kazandıracığı hoşgörü, empati, anlayış, dayanışma ve yardımlaşma gibi olumlu duygularını ifade ederek büyük alkışlar arasında seminerini sonlandırdı.



Motivasyon ve Öğrenme Seminerini almak için, 2004 yılından itibaren İLKİYAR gönüllüsü olarak yatılı bölge okullarında görev almış olan Melike Eğer Hocamızla bir araya geldik. Öğrencilerin daha derinlemesine öğrenmelerini sağlamak, öğrenme süreçlerini daha keyifli hale getirmek amacıyla eğitimde motivasyonun güçlendirilmesi gerektiğini, sınıf içi grup çalışmaları yaptırarak bizlere aktardı.

O gün öğleden sonra ilk kez ODTÜ dışına çıktık. Gidip görmeyi çok istediğim Ankara Medeniyetleri Müzesini ziyaret etmek üzere öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve gönüllülerimizle birlikte bilim otobüsleriyle peş peşe yola çıktık. Sıcak Ankara yazında, Ankara Kalesinin altından öğrencilerimiz üzerlerinde İLKYAR'ın mavi tişörtleriyle gönüllülerin eşliğinde kalenin yokuşunu tırmanırken çiçek bahçesini andırıyordu.

Tarihi Ankara evlerinin arasından akıp giden çocukların neşe dolu sesleri ortamın enerjisini yükseltmiş, ruhunu canlandırmıştı. Öğrencilerimiz gönüllüler eşliğinde gruplar halinde müze rehberleriyle müze ziyaretine başladılar. Müzede sosyal bilgiler ders kitaplarında gördüğümüz Anadolu medeniyetlerinden; Hititler, Frigler, Urartular, Lidyalılar gibi önemli medeniyetlere ait birbirinden önemli eserler sergileniyordu.

Müze Öğrencilerimizin tarih ve kültür bilincini geliştirme, geçmişten günümüze uzanan süreçleri anlama ve farklı medeniyetleri keşfetme imkanı sağlayarak sosyal bilgiler dersinde öğrendikleri bilgileri görsel ve somut örneklerle, bilgilerini derinleştirmeye imkan sağladı.



Eşsiz bir deneyim sağladığımız müzeden ayrılma vakti gelmiş, evimiz gibi görmeye başladığımız ODTÜ'deki Hızıroğlu Konukevine doğru yola çıktık. Müzeden ayrılırken bizden binlerce yıl önce bu topraklarda yaşamış insanları düşündüm. Bizimle aynı tepelere, yıldızlara, güneşe bakmış, aynı kaynaktan su içmiş, bir araya gelerek oyunlar oynamış, şarkılar söylemişler, merak etmişler ve dünyayı anlamaya çalışmışlar... keşke

mümkün olsaydı da tüm öğrencilerim bu müzeyi görüp gezebilseydi. Erden Eruç hocamız her şey bir hayalle başlar dememiş miydi? Belki bir gün gerçekleşir...

Perşembe

İlk günler kaybolduğumuz ODTÜ kampüsünü iyice benimsemiş yollarını öğrenmiş, bir rehber ihtiyacı duymadan gideceğimiz yeri kolayca bulabiliyorduk. Bu alışkanlık buradan ayrılmanın zor olacağını da hissettirmeye başlamıştı.

Gönüllülerin çalışmaları sabah 6 civarı başlayıp, seminer ve etkinlikler sonrası günün değerlendirilmesini yaptıkları gece 2'lere kadar süren toplantılarla sürüp geçiyorlardı. Bitmek tükenmek bilmez enerjilerinin ardında bir çocuğun kalbine dokunmak yer alıyordu. Çocuklarla yaptıkları etkinliklerde, deneylerde, oyunlarda onların ruhsal dünyasında keşfe çıktıkları, empati kurdukları, onların mutluluklarını sağlamak adına yaşadıkları heyecan yüzlerindeki tatlı gülümselerde kendini belli ediyordu. Yol boyu İLKİYAR'la daha önce tanışmış olmayı, gönüllülerimizin yaşantılarını deneyimlemiş olmayı düşledim.



Buradan ayrılmak hiç birimiz için kolay olmayacaktı.

Fosil ağaçlar konusunda uzman olan tıbbi jeoloji uzman Eşref Atabey hocamızın seminerine her sabah olduğu gibi öğrencilerimizle başladık. Dünyanın oluşumundan canlılığın başlamasına, kıta hareketlerinden volkanlara değinerek bilgilerimizi ve bakış açımızı zenginleştiren bir sunum hazırlamıştı. Eşref Hoca Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde fosil ormanlarından ve buradaki çalışmalarından bahsederken öğrenciler ve biz öğretmenler ilgi ve merakla onu takip ediyorduk. Seminer sonunda öğrenci sorularını ilgiyle cevapladı.

Sabah seminerlerinin ikinci bölümünde 'İnsan Toplum ve Yapay Zeka' üzerine Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden Fatoş Tunay Yaman Vural Hocamız tartışma ortamı yaratarak etkili bir sunum gerçekleştirdi. Hayatımıza yeni giren ve bizlerinde hakkında yeterince bilgi sahibi olmadığımız yapay zeka ve yapay zekanın geleceği hakkında sohbet etme imkanı yakaladık. Fatoş Tunay hocamız yapay zekanın çalışma prensibi konusunda bilgilendirerek onun ahlaki yapısına dikkat çekti.

Yapay zeka geliştikçe etik sorunların artabileceğini, insanlık tarihi boyunca gelişen teknolojinin kötü amaçlar için kullanılabilirdiğini vurguladı. Son sözler olarak "Her teknoloji gibi, yapay zekayı üretirken ve kullanırken doğaya, insana ve topluma yararlarını destekleyecek zararlarını engelleyecek gelişmeleri desteklemek zorundayız. Değerler sistemi olmayan bir teknoloji makinayı insanlaştırmaz ama insanı makinalaştırır." Ceplerimize attığımız kıymetli bilgiler olarak kaldı.



Öğleden sona Erimtan ve Rahmi Koç Müzeleri ziyaret edilecekti. Rahmi Koç Müzesini gezerken zamanda yolculuk yapma hissini yaşadık. Müzede sergilenen klasik otomobiller, antika gemi maketleri, eski dönem uçakların maketleri, endüstriyel miras parçaları, geçmiş dönemlerin teknolojik ilerlemelerini ve yaşam tarzları başarılı bir şekilde sergileniyordu. Bu tür eserlerin yanı sıra, müzenin iç mimarisi ve düzenlemesi de ziyaretçilere geçmiş dönemlerin ruhuna ait bir atmosfer sunuyor.

Günün son semineri olan "Sorun Temelinde Etkili Aile İletişimi" semineri için ODTÜ'nün yeşillikler içindeki yollarından geçerek seminer salonuna ulaştık. Güler Küçükturan Hocamız söze, 'iletişimde kazanmayı hedeflemek başkasının kaybetmesine neden olur.' diyerek başladı. Öğretmenlere tavsiye olarak; problem üretmek yerine çocuklar, en uygun çözüme ulaşmaları için yönlendirilmeli, soru sormaya cesaretlendirilmeli, öğreten değil birlikte öğrenen konumunda rehberlik ederek özgüveni gelişmiş bireyler olarak yetiştirmemiz gerektiğini istedi.

Olumlu iletişim yöntemleri ve iletişim engelleri üzerine grup çalışmaları yaptığımız, bilgi ve becerilerimizi arttıran, yaşadığımız veya yaşayabileceğimiz sorunları etkili şekilde çözebileceğimizi gördüğümüz etkili bir seminer gerçekleştirildi.

Akşam yemeğinden sonra bizi mimarlık amfisinde Hüseyin Hocamız karşıladı. Hüseyin hoca bir süre öğrencilerimizle Yaz Bilim Okulu hakkında sohbet ederek süreç içinde dönütler aldı. Onun çocuklara yaklaşım onlarla sohbet ederken gözlerinin ışıltısını uzaktan hayranlıkla seyrediyorduk.

Bir süre sonra sahneye sanatçı Pınar Ayhan'ı davet etti. Pınar Ayhan 2000 yılında ülkemizi Eurovision şarkı yarışmasında temsil etmiş başarılı bir sanatçı. Pınar Ayhan Cumhuriyetimiz 101 Yaşında Semineri için sahnede idi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kemal, Gazi ve Atatürk olma sürecini, onun hayatına yön veren isimleri, çocukluğunu, vatanseverliğini, kararlılığını, cesaretini, eğitime ve bilime verdiği önemi, milletine bağlılığını ve cumhuriyeti kurma sürecini duygulandıran hikayelerle anlattı. Pınar Ayhan'ın anlatımı sade, anlaşılır ve oldukça etkiliydi saatlerce dinleyebilirdik.



Seminer sonrası çocuklar Konukevinin önünde arkadaşları ve gönüllülerle oyunlar oynayıp sohbet ederken biz öğretmen arkadaşlar da bir araya gelerek son günlerimizi değerlendiriyorduk. Sıcak çaylarımız eşliğinden daha birkaç gün önce tanışıp kısa sürede samimi hale gelen öğretmenlerimizle gündelik konulardan, ailemizden, okullarımızdan, öğrencilerimizden, tarihten, felsefeden, sanattan... saatlerin su gibi akıp gittiği keyifli sohbetler gerçekleştiriyorduk.

Mehmet ASLAN
Sosyal Bilgiler Öğretmeni
Kumlu Ortaokulu-Kumlu Hatay