

Siz Olsaydınız...

Prof. Dr. Hüseyin VURAL* ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümü (E)
İLKİYAR Kurucusu ve Y K Başkanı

Tarih: **Saat:** **Salon:**

*Hakkari'de aynı yıl içinde 3 öğretmen değiştiren 10 çocuklu bir ailenin bireyi olsaydınız,
Sakarya Taraklı'nın en yüksek köylerinin birinde 5 senede 52 öğretmen sayan siz olsaydınız...
Ya da Karadeniz'in yüksek tepelerinde okumak isteyen kız olsaydınız...
Ya da bu fotoğraftaki dağların tepesinde yandaki köy okuluna kilometrelerce yürüyen siz olsaydınız...*

Ailemiz, doğduğumuz yer, sahip olduğumuz olanaklar bize bahşedilmiş başlangıç koşulları bizi güzel yerlere taşıırken, yukarıdaki sayısız çocuk nerelere ulaşabilecek? 5 parmağın 5i bir olmuyor diyerek görmezlikten mi geleceğiz? Uzaklardan ne yapabiliriz diyerek sorumluluklarımızdan sıyrılacak mıyız? Herşeyi resmi kurumlara mı bırakmalıyız?

1978'de ABD'de bir öğrenci topluluğunda başlayan, ve bir daha hiç bırakmadan, güzel çocuklarımız için, daha fazlasını ve daha iyisini yapma çabasında olan bir çalışmayı, teknolojinin henüz erozyona uğratamadığı eşsiz insani değerlere sahip güzel köy çocuklarımızın hikayelerini dinlemeniz, ben de bir yerden başlamalıyım ve güzel çocuklarımıza karşı sorumluluğum, benim de bu güzelliklerde bir payım olmalı, hemen gidip ilk yar'larınıza sarılmalıyım duygularını yaşatacak...

Sizleri bu sunuşa çekmek için neler söylemeli? Hiç tanımadığınız, hiç medyaya çıkmayan birisinin sunuşuna niçin gidesiniz ki? Her kanaldan akan birşeylerle eğlenmek varken miadını doldurmuş olan bir hocayı dinlemek size ne kazandırır? Daha büyük poster mi tasarlamalı? Başlığı nasıl değiştirmeli? Çekiliş mi yapmalı? "Like" sayınızı mı arttırmalı? Neleri, hangi duygularınızı kaçırdığınızı nasıl vurgulamalı? Sunuşu izleyenler, "herkesin bu sunuşu dinlemesi gerek", "sizi TV'ye çıkaralım", "sunuşunuzu videoya alalım", "dergimizde, gazetemizde dizi yapalım", "niye daha önce duymadık?", "iyiki bizi buraya zorla getirmişler", "bugün kafamızı kim şişirecek diye gelmiştik", "30 yıllık öğretmenim, öğretmenliğe yeni başlıyormuşum gibi heyecan doluyum" diyorlar; hatta daha yüz kızartıcı sözler de...

Bu kesinlikle bir övünç değil; ancak sizi sıcak temasa davet eden bir çağrı. İletişimin hergün yenibir türünün geliştiği günümüzde insanlara erişmek çok zor; bu nedenle sizleri çekebilmek için başkalarının söylediklerini aktarmak gereği duyduk, inanıyoruz sunuşun sonunda siz de benzer duygulara kapılacaksınız...

Konuşmacı bir kariyere basamak yapayım, meşhur olayım, beni ne kadar çok kişi dinledi derdinde değil. Sadece geçip giderken bu dünyadan, 46 senedir binlerce kilometre ülkemizin her bir köşesindeki çocuklara ulaşma çabasında yaşadıklarını paylaşıp "siz olsaydınız daha iyisini yapardınız"ı –siz olmalısınız ı" vurgulamaya çalışacak. Cumhuriyetimizin kuruluşundaki hep birlikteliği, heyecanı, coşkuyu 2. yüzyılın başına taşıyarak tüm çocuklarımıza ulaşmalıyız.. Hep beraber, daha fazlasını ve daha güzelini yapabilmeliyiz...

Hayat görüşümüz ne olursa olsun, güncel koşullar ne olursa olsun, ülkemizin ve insanlığımızın en büyük umudu çocuklarımızın her alanda çağdaşlarının önünde olabilmesi için omuz omuza çalışmalı, güzel çocuklarımız için "biz olmalıyız". Onlara, güzel çocuklarımıza layık olmalıyız... Yapabiliriz...

*e-posta: hvural@metu.edu.tr * web: www.ilkyar.org.tr