

19 MAYIS'A ÖZEL

İLK YAR



*Bu özel günde, özel güne uygun,
ilkyar'ı da farklı şekillerde ilgilendiren
kitaplar konusunda bir tanıtım yapmak istiyoruz.*

*ilkyar-1 listesinden izlenimlerini takip ettiğiniz
Kas Gücüyle Devri Alem projesinin kahramanı,
yelken, motor vs desteği olmadan 7 metrelik teknesiyle
dünyayı kürekleyen sevgili Erden Eruç, "Dalgalar Beni Çağırır" kitabının yazarı;
sadece kırdığı dünya rekorlarıyla eşsiz bir sporcu değil,
aynı zamanda eşsiz bir insan...
Düşünün aylardır teknedesiniz,
altınızda 4 km'lik bir derinlik olduğunu biliyorsunuz,
ve gecenin bir vakti uyanıyorsunuz... Çocuklar için...
Bütün bu şartlar içinde dahi
İlk yar'lara sevgiyle, yumuşacık sesiyle değerler katan eşsiz bir insan Erden...
Kitabını 19 Mayıs'ta hatırlatmanın çok uygun olduğunu düşünüyoruz...*

*Bir diğer kitap Nurhayat "Öğretmenlik Anılarım".
Küçük çocuğu olan, çocuk bekleyen, sınıf ve okul öncesi öğretmenlerinin mutlaka okuması
gereken anılar... Çevrenizdekilere hediye edilecek güzel kitaplardan biri... "Keşke çocuğumu
yetiştirmeden okusaydım." diye hayıflanacağınız bir kitap.
İLK YAR olarak kitabın ilk baskısının hemen tamamını satın aldık ve hediye ettik...*

*3. kitap "Şiirlerle Öykülerle 100. Yılda Cumhuriyet". Kitap kolektif bir çalışmanın ürünü.
Kitabı yazarlar içerisinde gönüllülerimiz var: Ahmet Şerif İzgören Hoca İLK YAR'ın yaz bilim
okullarında öğretmen ve öğrencilerine hitap etmişti. Çocuklarımıza güzel kitaplar kazandıran
yazar Pelin Güneş de bazı projelere birlikte gittiğimiz gönüllümüz, başışımız... Akademisyen
Anne olarak tanınan Saniye Bencik Hocamız İLK YAR'ın 15 günlük projesine katılarak kıymetli
katkılar vermiş bir gönüllümüz. Diğer yazar arkadaşlar da bu kitabı hem Cumhuriyetimize, hem
de ilkyar'a armağan olarak yazdılar. Kitabın telif geliri İLK YAR'a bağışlanmaktadır.*

ERDEN ERUÇ: DALGALAR BENİ ÇAĞIRIR

Bizce bu kadar güzel bir insanı herkesin tanınması gerekir. 8 milyar insanın içinde sadece bir sporcu olarak başardıklarının bucağındaki nedenlerin yanı sıra, kayıtlı 18 Guinness rekorlarına sahip olmasının ve bütün bunların onu biricik yapmasının ötesindeki nedenlerle Erden'in tanınması gerekir. Onun için *Dalgalar Beni Çağırır* kitabı herkesçe okunmalı...

Erden'i, okyanusları tek başına kürekle geçerken yakından takip edenlerden olarak çok farklı duygular yaşadık. Her şeyden önce Erden, çabasının spor rekorlarının ötesinde bir şeye yararlı olabildiğini diledi. Bu yararların en büyüğü elbette çocuklar için yaptıklarıdır. İLKİYAR'a 100 bin dolarlık destek sağlaması köy çocuklarının hayatında kim bilir nelere yol açtı tahmin edilemez. Çünkü bu destek sayesinde yüzlerce kilometre gidip binlerce köy çocuğuna ulaşabildik. Şimdilerde bize ulaşan başarı haberleriyle kendilerini hatırlatan çocukların arkasında kuşkusuz Erden'in katkısı var...

Anadolunun bir köşesinde yoğun etkinliklerin ardından geceleyin saat 19 civarında "bugün neler öğrendik"i çocuklara ve öğretmenlere, ve diğer misafirlere özetlerken sevgili Erden'i tanıtarak başlarız. Dalgalarla boğuşan videosunu gösterir, "Ne yaparsak yapalım, dünyada en iyisini yapmak amacımız olmalı..."

derken birden telefonumuz çalar. Okyanusların ortasında, bir ceviz kabuğunun içinden gelen bir ses herkesin gözlerinin iyice açılmasına, "bu gerçek mi?" diye şaşkınlıkla birbirine bakmasına neden olur. Telefonun ucundan ermiş bir insanın, sevgili Erden'in sesi salonu doldurur... Bazılarımız gözyaşları içinde yutkularak dinleriz...



Erden Eruç'un 16, 17 ve 18. Guinness Rekor Sertifikaları Nisan ayında teslim edildi.



Erden'in hangi koşullar içerisinde olursa olsun iletmiş değerlerin, çocukların sorularına samimi yanıtlarının bizleri nasıl etkilediğinin bilançosunu yapamayız ama o değerler hepimizin hem yüreğine hem de zihnine yerleşmiştir.

Hangi koşullarda, hangi duygu ve düşünceler Erden'in zihninde dolaşıyor?
Sevgili Erden hayatta kalabilmek için hangi hesapları, hangi hassasiyetle yapıyor?
Mavinin ve siyahın sonsuzluğunda okumaktan ve tanımaktan gurur duyacağınıza inanarak beğenize sunuyoruz...

Dalgalar Beni Çağırır - Elma Yayınları 1.basım 2022

*

Nurhayat Altuntek'in **Öğretmenlik Anılarım** Kitabı Üzerine



Genelleştirmek doğru olmasa da anı kitaplarında, geçmişte yaşananların bazı kısımlarını dışarıda bırakılması veya olayların belli bakış açısıyla sunulması, seçilen üslubun anı sahibini övüyor olmasına rastlanır.

İnsanın kendinden bahsederken ince bir çizginin ötesine, övünme tarafına geçmesi çok kolay ve doğaldır.

Çizginin üstünde kalabilmek ise oldukça zordur...
Nurhayat öğretmen çizgiyi geçmemeye çok özen göstermiş...

Nurhayat öğretmenin bu kitabı yazmasının hikayesi de çok ilginç. Bir gün bir öğrencisinden mektup alıyor. Mektupta öğrencisinin kızının bir kompozisyon yarışmasına girdiğini öğreniyor ve kompozisyonu okuyor. Hiç karşılaşmadığı kız kompozisyonuna şöyle başlıyor:

"Bana en çok ilham veren kişi ne Beyonce, ne Elon Musk, ne de Steve Jobs.

Bana en çok ilham veren kişi, annemin öğretmeni, Nurhayat Altuntek..."

17 yaşındaki Elif'in sevgisiyle 50 sene önce almaya başladığı düzenli notları ortaya çıkararak kaleme sarılıyor ve kitabını Elif'e ithaf ediyor.

Kitap hakkında çok farklı yorumlar yapılabilse de, herhalde öne çıkacak "keşkeler" olacaktır.

Keşke bu kitap daha önce yazılsaydı, oğluma daha farklı davranır, oğlumun öğretmenleriyle görüşmeye, onların çabalarını öğrenmeye ve onları desteklemeye özen gösterirdim...

Keşke bu kitabı bütün okul öncesi öğretmenleri, sınıf öğretmenleri okusa, Nurhayat Öğretmen gibi öğretmen olsalar, bugün şikayetçi olduğumuz konuların sayısı azalırdı...

Keşke bütün anne ve babalar, veya anne baba adayları okusa...

"Her sabah öğrencilerimi tek tek sınıfa alırken gözlerinin içine bakarım...

O gözlerde bazen dün geceki aile kavgasının izini görürüm...

Elimi omzuna koyar, saçlarını okşarım...

Gözlerindeki ve dudaklarındaki ifade düzelince derse başlarım..."

"Annesine ulaşır, sorunu öğrenirim. Çözmeye önerilerimle destek vermeye çalışırken, çocuğunuzun önünde bu tür kavgalar yapmayın..." diyen bir öğretmen Nurhayat öğretmen.

Okumayı öğrenen öğrencilerine kurdele ve şekerler verirken,

henüz okumayı sökemeyen öğrencisine,

"senin kurdeleni ve şekerini de dolaba kaldırıyorum..."

diyerek çocuğun ertesi gün okuduğunu gözleyen bir öğretmen Nurhayat öğretmen.

Yöneticiliği "ben insan yetiştiriyorum" diyerek reddeden Nurhayat öğretmen, kendine has tekniklerle öğrencilerinin gelişimi için yaptığı pratik örnekleri ve öğrencilerinin nereden nereye geldiklerini fotoğraflarıyla beraber anlatıyor...

* Nurhayat öğretmenle konuşmalarım ve kitaptaki anılar karışmış olabilir...Tabii hikayelerin en acısı, Nurhayat öğretmenin de, benim de öğrencim olan Cem'in hikayesi... Cem çok güzel bir insandı, hepimizin örnek göstereceği bir insandı... Doktora için yurtdışına çıkacaktı... Bilkent köprüsünden Eskişehir yoluna uçtu araçları, 3 asistanımızı kaybettik...



İlk sayfada “Şiirlerle Öykülerle 100. Yılda Cumhuriyet” kitabından bahis ederken, Ahmet Şerif İzgören, Pelin Güneş ve Saniye Bencik’in İLKİYAR gönüllüleri olarak projelerimizde yer aldıklarını not ettik. Diğer yazar arkadaşlarımız da, kalemlerini İLKİYAR için açtılar, emeklerini İLKİYAR’a armağan ettiler, onlar da bunu gönüllü olarak gerçekleştirdiler...

Tüm yazar arkadaşlarımıza, Elma Yayınevine ve kıymetli çalışanlarına çok teşekkür ederiz.

Kitabın tanıtım metni herhalde en iyi tanımlayan metin:

Demokrasinin, özgürlüğün, aydınlığımızın anahtarı Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamak için yayınevimizin değerli yazarları

bir araya geldi. Her biri, en kıymetli sözcüklerini ve cümlelerini, şiirlere, öykülere dönüştürdü. Yazarlarımızın şiirleri ve öyküleriyle yoğrulan bu kitapla birlikte önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün gelecek nesillere armağanı olan Cumhuriyetimizin 100. yaşını kutluyoruz. Yaşasın cumhuriyet ! Daha nice yüz yıllara...



Hep birlikte bir yemek pişirdik sizlere. Adı: Cumhuriyet. Neler olmalı içinde diye düşünmeye başladık. Malzemeleri belliydi aslında... Bolca demokrasi ve eşitlik, çokça bağımsızlık ve özgürlük... Devrimler ve yenilikler olmazsa olmazdı. Milli egemenlik de ekledik içine. Aydınlık ve çağdaşlık serpiştirdik biraz da. İşte sonunda yemeğimiz hazır. Onur konuğumuz önderimiz Mustafa Kemal Atatürk. Sizler de davetlisiniz elbette. Haydi açın kitabın kapağını, her sayfası çok besleyici ve doyurucu. Her sayfası mis gibi kokuyor. Her sayfasında cumhuriyet tadı var.