

---

İdealleri uğruna rahatını, zamanını ve huzurunu hiç tanımadığı, duymadığı ve bilmediği insanlar için harcayan işik insanlara;

Sizi tanımadan önce dev aynasının karşısındaki birer sahte kahramandık kendi gözümüzde. Sabah erken kalkıyor, akşamda kadar öğrencilerimizle ilgileniyorduk. Hatta çocukların haber verinceye kadar ne gibi ihtiyaçları olduğunu bile bilmiyorduk. Herhangi birinin küçük bir ihtiyacını giderdiğimizde sanki kitalar keşfetmiş cesine seviniyorduk.

Oysa bu yapılanlar hiçbir şeymiş. Aldığımız maaşın karşılığı bile değilmiş belki de Zaten bunları yapmak için para almayormuyuz?

Çok şükür ki nasihatı başımıza musibet gelmeden aldık. Ama incitilmeden, küstürülmeden, kurulmadan... Nasıl da güzel açıkladınız bize "insanların en hayırlı insanlara en çok faydalı olandır" sözünü...

Sahi nasıl yaptınız? Oysa biz yılların öğretmeniydik, her şeyin iyisini biz düşündürdük. Bizim yaptıklarımız tartışmasız doğrudydu. Nasıl kurdunuz önumüzdeki dev aynasını?

Ayna kırıldı, büyü bozuldu. Anladık. Her çoban Hüseyinin içinde patlamaya hazır bir yanardağ olduğunu, hiçbir şey için geç olmadığını... Ne mutlu size, ne mutlu sizin gibi fenerlere. İyi ki varsunuz, iyi ki kendinizi beze tanuttunuz.