



deniz



deniz'i ilk defa aksaray'da gördüm.
gün ışığı görmemiş yüce hasan dağının başucundaydı.
yüzmeyi bilmiyor olduğum için çekinerek ilerledim.
ilerledikçe bedenimi sardı.
ama alışık olmadığım için ve benim 'ilk'im olduğu için tüm bedenimi veremedim.
etrafıma bakıyordum da,
benimle birlikte gelen arkadaşlarım ne kadar zevk alıyorlardı,
ne kadar güzel yüzüyorlardı;
deniz onları ne kadar da güzel kucaklıyordu...

sonra, şereflikoçhisar'da bir fırsatım daha oldu.

bir de güneş vardı;

hava tam deniz esiyor.

öğleye doğru boğazıma kadar denize girmiştım.

sonra, yemeğe giderken...

ismini hatırlamadığım bir dalga çarptı.

sonra ismini hatırlamadığım başka bir dalga daha.

aynı anda birisi sağımdan, diğeri solumdan.

esmerdiler saçları kısaydı

biri çok çocuktı diğeri daha çocuk

kayıt tutun çarptılar diyorum

biri çok çocuktı diğeri daha çocuk

sormayın öyle bir çarptılar ki

sırılıklam sevgi her tarafım

yüzdükçe yüzdüm kalpüstü

biri çok çocuktı diğeri daha çocuk

konser sonrası...

deniz'den çıkmak çarpar ya insanı.

çıkmak istemez hiç kimse.

annesine babasına

'biraz daha' gözleriyle bakar...

işte öyle...

- o O o -

bir başka deniz...

kırıkkale...

top oynuyoruz,

bir çocuk elinin kanadığını söyleyerek yanıma geliyor.

yara bandımı çıkarıyorum,

eline doğru götürüyorum ve

yurdumdan daha girintili çıkıntılı eli karşısında

kalbim eziliyor.
yara bandı da o girinti ıkıntıyı tutamıyor.

acı eken atlar sahipleri tarafından daha fazla acı ekmemeleri iin ldürölür ya.

işte öyle...

- o O o -

yanlıř bir kanıdır,
karanın denizi sarıyor olması.

Sinan Kalkan,
Bilgisayar Müh.

