

YILDIZLAR NEDEN BU KADAR PARLAR?

Hülya CAN



Mavi otobüsten heyecanla bir sürü yürek iner aşağı bir sonbahar akşamında her ay yaptıkları gibi. Soğuk çok soğuktur hava. Soğuk içinize işler.

Sonra kafanızı kaldırırsınız gökyüzüne doğru.

Alabildiğine güzel, alabildiğine parlak yıldızlar hep beraber göz kırpar size.

Ne kadar da çok yıldız varmış gökyüzünde fark edersiniz.

Düşündüğünüz kadar da küçük değildir gökyüzü, düşündüğünüz kadar da az ve sönük değildir yıldızlar.

Yıldızların sayısı değişmediğine, gökyüzü büyümediğine göre fark nerede?



Fark yıldızları şehir ışıkları altında veya bir okulun bahçesinde görmekte .

Sonra yatakhanelerini, yataklarını paylaşacağınız çocuklara doğru yönelirsiniz.

Ardından tıpkı bahçede gördüğünüz yıldızlar gibi bir yıldız çıkar karşınıza koridorda pijama paçasının biri yukarda uykulu gözlerle.

İlk bakışı, ilk tebessümü alırsınız minik yıldızdan, gözleriniz kamaşır.

“ Hoş geldiniz! ”

“ Hoş bulduk, niye yatmadınız siz hala? ”

YILDIZLAR NEDEN BU KADAR PARLAR?

Hülya CAN



“ Heyecandan uyuyamadık! ”

Zaten hızla atan kalbiniz daha da hızla çarpmaya başlar o heyecanlarını hissedince.

Sabah sıcak çay yudumlamanın tadı başkadır demir bardaktan dört bir yanınız minik yıldızlarla çevriliyken.

Sonra bin bir meraklı göz eşliğinde başlarsınız güne.

Ne yapsanız, ne söylemeniz karşınızda hayretten ağızları açık çocuklar bulursunuz.

Birer birer bütün yıldızların adlarını öğrenmeye başlarsınız ve artık günün sonunda kocaman bir yıldız haritasına sahipsinizdir.

Sonra Nilüfer’in ürkek ama pırıl pırıl bakışlarıyla tanışırsınız.

Onun kaçamak bakışlarına takılıp kalırsınız.

Bir çift gözün anlattıklarını görünce

kendi gözlerinizin ne kadar da yetersiz kaldığı aşikar hale gelir.

Nilüfer’in konuşurken titrek çıkan sesi kararlılıkla bir anda değişir akşam eğlencesinden sonra vedalaşırken:

“ ODTÜ’ye sizi ziyarete geleceğim astronot veya arkeolog olarak.”

Kız çocuklarının okumasına karşı çıkılan bir ortamda astronot olma hayalini kurmaya kaç yürekli insan cesaret edebilir ki?

Çocuklarla konuşmaya gerek yoktur YİBOLarda, köy okullarında.

Bakışlarınız buluştuğu anda birbirinizi anlamaya başlamışsınızdır.

Merakın, heyecanın, saflığın ışığını yakalarsınız iki küçük göz bebeğinde.

Ya da hayal kırıklığının, sevgisizliğin, ezikliğin hüznünü

tıpkı Ayşe’nin kaçırdığı küçük, devamlı yere bakan gözlerindeki gibi.

Sayısını bile çıkaramadığı kardeşleri arasında sevgisizlikten kaybolup gitmiş bir çift göz.



YILDIZLAR NEDEN BU KADAR PARLAR?

Hülya CAN



Tıpkı uçmaya, kanat çırpmaya çalışan yavru bir kuş gibi ürkek,
dokunsan ıslanacak bir çift göz.

Yavru kuşların kanatlanmak için onlara cesaret verecek birine ihtiyaçları var. Kafalarını yerden kaldırıp uçacakları hedefi belirledikten sonra kanatlanmaları için temiz bir yüreğe ihtiyaçları var.

Şehir insanlarının da ışıklar altında fark edemedikleri görkemli, parlak ve minik yıldızları fark etmeye.....

Hülya CAN
ODTÜ İngilizce Öğretmenliği
www.ilk yar.org.tr ilk yar@ilk yar.org.tr

