

Sevgili Günlük,

Aralık/2008
Daday YİBO

Bu sabah gözümü açtım. Koğuşlarda bir telaş. Nurcan saçlarını özenle taramaya başlamış bile. Sevim simli, "Selena" yazan pantolonunu giyiyor. Ben de babamın aldığı, pembe montu geçirip sırtıma; yapağı saçlarıma tacımı takıp aşağı iniyorum. Müdür Bey'in hafta içi dediği gibi hafta sonu olduğu halde yatağımı özenle topladım. Hatta para bile sektirdim üstünde.



Sıdika daha kalkmamıştır diyorum. Uykucu. Esmâ da yatağını toplayamamıştır. Uğrayayım odalarına. Büyük büyük ablalar geçiyor yanımdan. Utancımdan yere bakıyorum. Hepsinde ayrı bir gülümseme. Görsen. Şu kızıl saçlı abla "kıt kıt kıt nari nari nom" diye bir şarkı söylüyor. Çok komik.

Bilirsin. Normalde tırbaznarlardan kayarak inerim aşağı. Bugün canım istemiyor. Esmâ, Sıdika arkadaşları ile inecekmiş yemekhaneye. Sıdika'ya sarı plastik topunu bugün de bıraktıramıyorum. Acaba yakar topa kimleri alacak?

Yemekhanede sıradayım. Dün akşam çözdüğümüz puzzlelerden birini getirmiş yine abla. "Sen çözdün mü?" diyor bir abi. Elinde, birbirine geçmiş çivileri sallayarak. Aramızda kalsın. Çözdüğüm halde "Hayır" diyorum.



Sonra bilmişçe eline bırakıp yüzündeki ifadeye gülüyorum. Sıram geliyor. Tabldotu şangırdatmadan tutup tahin pekmezden bolca alıyorum. Mehmet hoca krosa gidenlere bundan yediyor hep. Yiyeyim de seneye hentbolda yedeklerden çıkarım artık.

Yemekte en uzak bir köşeye geçeyim diyorum. Bir abla gözlerime bakıyor. Karşıma oturuyor. Hemen kızarıyorum. "Allah'ım" diyorum. "Lütfen o soruyu sormasın. Yeni gelen müzik öğretmenimiz sorunca nasıl tutamadım gözyaşlarımı. Bugün de ağlamayayım. N'olur!" Biliyor musun? Sormuyor. "Büyüyünce ne olacaksın?" diyor sadece. Derslerimi soruyor ve geçiyor.



Dışarısoğuk, kar. Otobüsün önünde koca koca "BİLİM OTOBÜSÜ" yazıyor. Bir yerde de kırmızı, ODTÜ. Onur "ÖT-TÜ" diye heceliyor. Arabadan inen abiler, ablalar içini ısıtıyor insanın. Herkes çok komik. Babannem görse çok sever onları. Buralarda hep dediğimiz gibi "cana yakın"lar. Türlü türlü eşyalar iniyor. Aralarında teleskop da varmış. Niyazi Hoca anlattıydı ya. Her gece ranzama uzanıp uzanıp bana göz kırpan aya, yıldızlara da bakabilecekmışiz.

Ne ara taşıdılar onca masayı yemekhaneden? Bi' yanımı da boş bıraktırdı öğretmen. Bir hoca var... Sonradan profesör olduğunu öğreniyorum. Saçlarına kar mı yağmış? Nasıl da tutam tutam dökülüyor anlattıkları başından, astığı çarşafa, bembeyaz.



Çoban Hüseyin, Ayşen Hoca... Niceleri... Yanıma oturuyor. Yakından bakıyorum. Nasıl taşımış bunca hepsini? Arkamdakiler kafanı eğ diyor. Heyecanlanınca saçlarım

kabarıyor n'apayım. İsyankâr kıvrıkları sıvazlıyorum elimle. Benimkiler de ağarsa böyle.

İLKYAR. İlkyar'mış isimleri. Matematik etkinliği yapacaklar. Kartondan fırın var. Üstünde de ekmekler. "En kısa sürede nasıl pişiririz ekmekleri?" diyor Fatoş Hoca. Sorsan, hesabım iyi değildir benim ama cevap 3. Annem bildiğimi duysa çok sevinir valla. Hamurluları hep bana pişirtir artık.

Öğretmenler odasının önünde de bir sürü garip şeyler. Elimle tutamadığım bir kurbağa da var. Çok güldürdüler bugün bizi doğrusu. Satılmış da şaşıra şaşıra "Abuu, nöle oluya bu? Şartosun aşacın bi yana!" diyor sürekli.

Öğle yemeğinde de aramızda abi, ablalar oturuyor. Öğretmenlerimiz de uymuş onlara. Bugün hep garip şeyler oluyor. Yaptıkları deneyler gibi. Burada kalsalar hep keşke. Kar kalkınca toprak sahanın oradan kocakarı leblebisi toplarım onlara. Sonra Ballıdağ'a gideriz. Hastanenin balkonundan Ilgaz'a bakar, Yumurtacı' da piknik yaparız. Ata da bineriz belki.

Bu arada bir sürü kitap getirdiler bir de. Kütüphaneyi açmamı istedi müdür benden. Sabah İlkyar'ı anlatan kar saçlı profesör rafları gezdi. Sonra merdivenlerden inerken dönüp dönüp yıldızlar savurdu bana gözleri. Yaramazlık yaptım sandım. Oysa çağırıyordu beni. Salıncak kurmuş gözlerinde o her çocuğa. Sanırım, ondan ağırlaşıyor ara ara kirpikleri.

Bir de yetmiyor. Onu geçelim diye gökyüzüne erişinceye dek kucaklıyor bizi. Ödüller veriyor. Verdiği bu çanta, defterler Esmâ ile Sıdıka'ya da yeter.



Erden abiniz var diyor. Okyanuslar aşmış. Arıyoruz hatta onu. Yatmadan önce Gizem'le kartpostalları deęiş ederken gemili olanı bu yüzden seęiyorum.

Bu resim tarihi olduęu kadar da çok güzel bir resim.

Murat Hoca ping pong oyunu öncesi ısınmamız gerekir diyor, hep beraber ısınıyorlar.

Murat Hocamız o yıllar ODTÜ'de hocaydı, şimdi Boęaziçinde...



Sonra Ata Hoca, Derviş abi ismini bilmediğimiz müzik aletlerini çalıyor. Ayhan abi çok güzel şarkı söylüyor. Bizim Emrah da hiç durur mu? Koridorda, sınıfta hep söyledięi gibi her zamanki iç çekişleriyle *Sevemedim Karagözlüm'* ü söylüyor. Ama Rabia birinci sınıf. Annesini çok özlüyor. Tuzlu gözyaşları, çatlamış ellerine düşüyor.



Ben bugün ilk defa oynadım bir de. Şaşırдың değil mi? Ali, Mehmet, Mesut, Niyazi hocalar da oynadı gerçi. Bir şenlik havası esti geçti. Oynamayan bir kişi bile yoktu. Tren de kurduk. Yanaklarım ağrıdı benim yine. Çok güldüm.

Yaa böyle işte Canım Günlük. Bugün ilk defa masal dinleyerek uyuyacağım. Işık sönünce çabucak unuttuk sanacak onlar bizi. Kitaplarda, oyuncak odasında, hulahop çevirirken onlarla hep karşılaşacağım. Bugünü hiç unutmayacağım. Mektup da yazarım tabi.

Hem karşılarına da çıkarım belki bir gün.

SÖZ

İlknur KURUHALİL Boęaziçi Üniversitesi



NASIL DESTEK OLABİLİRSİNİZ:



İş Bankası üzerinden kredi kartınızla güvenle bağış yapabilirsiniz:
ilkyar.org.tr/nasilyardimederim/kredikarti



İLKYAR'larımızın geleceğine güzellikler katmak, onlara bir kitap hediye etmek, belki anısını yaşatmak istediğiniz bir büyüğünüz, bir yakınınız için **kitaplık kurulmasını desteklemek**, belki de daha fazlası için aşağıda bilgileri sunulan hesaplar aracılığıyla bağış yapabilirsiniz.



İş Bankası/ODTÜ – IBAN:	TRY	TR26 0006 4000 0014 2290 7069 68
İş Bankası/ODTÜ – IBAN:	EUR	TR92 0006 4000 0024 2293 5074 26
İş Bankası/ODTÜ – IBAN:	USD	TR91 0006 4000 0024 2293 5762 17
Garanti Bankası/Boğaziçi Üni. – IBAN:	TRY	TR46 0006 2000 3030 0006 2994 01



Bağış Açıklaması:

Ad Soyad - e-posta ya da cep telefon

ABD'den bağışlarımızı BTF ve TPF aracılığı ile topluyoruz.
Vergi iadesi formu e-posta ile adresinize yollanıyor.

BTF: <https://bridge2turkiye.wufoo.com/forms/btf-friends-of-ilkyar-donation/>

TPF Bir defalık veya düzenli bağış için: <https://donate.tpfund.org/campaign/ilkyar-matchingcampaign/c261443>



E-postalarınızda ilkyar.org.tr adresine bağlantı vererek, izlenimlerimizi arkadaşlarınızla paylaşarak tanınırlığı arttırabilirsiniz.



Arkadaşlarınızın e-posta adreslerini bizlere (ilkyar.yonetim@gmail.com) göndererek izlenimlere üye olmalarını sağlayabilirsiniz.



Bu izlenimlerde ve ilkyar.org.tr altındaki görsel malzeme izinsiz kullanılamaz.
Göstereceğiniz hassasiyet için teşekkür ederiz