

Zeynep Kaya MERCAN

SEN NEYMİŞSİN KORONA

Alperen 13 yaşında 7. Sınıfta okuyan ve Isparta'da yaşayan hayat dolu bir gençtir. Hafta sonları arkadaşlarıyla buluşmayı, onlarla beraber spor yapmayı seven Alperen'in en sevdiği etkinlik basketbol oynamaktır.

Alperen okulunda ve tatil zamanında yaşadığı şehirde dolu dolu bir hayat yaşarken yarı yıl tatilinde basketbol kampına gitmeyi ve yıldız basketbol milli takım seçmelerine katılmayı planlamıştı. Okulunu çok sevmesine rağmen basketbol sevgisi çok daha ağır bastığı için tatili iple çekiyordu. Tatile çok az bir zaman kalmıştı.

O gün akşam saat 19.00'da Alperen'in babası Tarık Bey haberleri izlerken derin bir of çekti. Alperen babasını hiç böyle sıkıntılı görmemişti. 5 yaşındaki kardeşi Elif bile kötü bir şeylerin olduğunu hissetmişti. Televizyondaki sunucu Çin'de başlayan korona salgınının çok hızlı yayıldığını, sınır komşumuz İran'ın salgınla baş edemediğini ve sınır kapılarımızın virüs sebebiyle kapatıldığını, yabancı ülkeler ile hava ulaşımının durdurulduğunu, her geçen gün ölü sayısının arttığını anlatıyor, anlattıklarını da korku filmlerini andıran görüntülerle destekliyordu. Sunucu ayrıca virüsten korunmanın 14 altın kuralı diye madde madde yapılması gerekenleri anlatıyordu. Tarık Bey haberler biter bitmez Alperen'in annesi Nur Hanıma,

-Hanım, marketten alınacaklar için bir liste hazırlar mısın? Temizlik malzemelerini, tuvalet kağıdını, ıslak mendili, kolonya ve çamaşır suyunu da unutma.

- Delikanlı kardeşin sana emanet. Biz iki saate kalmaz geliriz. Marketten istediğin bir şey var mı?

Alperen bu duruma çok şaşırılmıştı. Bu güne kadar alışverişe hep ailecek gitmişlerdi oysa bugün babası onu götürmediği gibi kardeşini de evde bırakacaklardı. Baba biz de gelelim, bizi niye götürmüyorsun, dedi Alperen. Tarık Bey, oğlum ben de isterim ancak dikkatli olmak zorundayız. Bir süre tedbirli olmalıyız. Sizi tehlikeye atamam, dedi ve eşiyile alışverişe gitti.

Bu olayın üzerinden bir hafta geçmeden önce yaşlılar için sokağa çıkma yasağı ilan edildi ardından okullar tatil edildi. Artık Alperen'in koronali günlerle imtihanı başlamıştı. Televizyonda tüm takım sporları ile bireysel spor müsabakalarının yasaklandığı haberi çıktı. 20 yaş altının sokağa çıkması da yasaklanınca Alperen'in iyice morali bozulmuş, o cıvıl cıvıl, hareketli çocuk gitmiş, adeta varlığı ile yokluğu belirsiz olan birisi gelmişti. Yasaklar uzadıkça evde hareketsiz kalan Alperen, artık kilo da almaya başlamıştı. Televizyonda artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, deniyordu. Evlere misafir kabul edilmiyor, arkadaş ziyaretlerine de gidilemiyordu. İşte o zaman aslında çok özgür, çok rahat bir hayatı varken birden elindeki özgürlüklerin tek tek kaybolduğunu anlayan Alperen çok üzgündü. Evin balkonundan sokağa baktığında ara ara ambulansların siren seslerini duyuyordu. Sokaklarda maskeli, eldivenli polisler her aracı durduruyor, kontroller yapıyorlardı. Virüs öyle hızlı yayılıyordu ki her geçen gün hasta sayısı ve ölen insan sayısı artıyordu.

Alperen evde kalmaktan iyice sıkılmış, kardeşi Elif'e çatmaya başlamıştı. Baba Tarık Bey bile en ufak bir olayda adeta çıldırıyor, eşi Nur Hanımla kavga etmeye kalkıyordu. Nur hanım bu dönemin geçici olduğuna inanıyor, dengeli tavırlarla gergin ortamı yumuşatıyordu.

Alperen televizyondaki derslerden hiç zevk almıyordu. Televizyonda da okul mu olurdu. Okul dediğinde teneffüs olur, arkadaşlarla şakalaşılır, hatta uzun eşek bile oynanırdı.

Alperen artık tekdüzelikten bıkmış, arayış içine girmişti. Bu virüs hiç bitmeyecekti sanki. İnternette dolaşırken 5G diye bir şey gördü. 4,5G yi biliyordu da bu 5G neyin nesiydi. İtalya'da 5G istasyonlarının olduğu yerlerde virüsün kontrolden çıktığını okuyunca bir korku sardı yüreğini. Wuhan'daki yabancı hayvan pazarında virüsün yayıldığı kocaman bir yalandı. Küresel güçler, görünmeyen örgütler, süper güçlere hükmeden 'Gölge Yöneticiler' yeni bir dünya düzeni kurmak istiyordu. Bu düzende onların fikrine göre gereksiz insan kalabalığına yer yoktu. Yaşlılar ve hastalar ölmeliydi. Bu, küresel güçlerin korkunç bir planıydı. Birileri kendi korkunç planlarını uygulayarak güzelim mavi gezegene ve üzerindeki yeni bir düzen getirmeye çalışıyordu. Bu yeni düzende hastaya, zayıfa, güçsüze, yaşlıya ve geri kalmışlara yer yoktu. Alperen bunları fark ettiği anda çok daha karamsar oldu. Koronaya sebep olan Covid-19'un aslında 1926'dan beri bilinen bir virüs olduğunu ve evrim geçirerek ölümcül hale geldiğini, bir tedavi yöntemi bulununca bu yönteme göre hemen kendini yenilediğini öğrenen Alperen'i büyük bir korku sarmıştı. Bu bir kabus diyordu. Birisinin kendisini uyandırmasını çok istiyordu. Alperen teknoloji ile insanları kontrol altına aldıkları korkunç bir yöntem geliştirdiklerini fark etmişti. Gelecek artık küresel güçlerin elindeydi.

Karanlık güçler 5G ile dünyaya hastalık yayıyordu. Hollanda'da 5G istasyonları bölgede her cinsten kuş bir arada ölmeye başlamıştı. Gölgedeki flamingolar, havadaki uçan kuşlar bir anda hepsi de 5G istasyonu olan bölgedeydi. Karanlık güçler 5G ile virüsün yayılma hızını artırmışlardı. Alperen o gün küresel güçlerle savaşmaya karar verdi. Bunun için tam donanımlı bir insan olacaktı.

Yıl 2025 olmuştu. İlk korona virüs vakası görülüp insanların hayatını kabaşa çevirdiği günden bu yana 5 yıl geçmişti. Karanlık güçler bu sürede yeni dünya düzeni dizayn etmişlerdi. İnsanlar artık çok sevdikleri ile sarılamıyor, tokalaşamıyorlardı. Pazardan seçerek almayı unutmuşlardı. Sokakta maskesiz dolaşmak yasaktı. Küresel güçler virüsü kullanarak insan nesli içinden yaşlılar ve güçsüzleri ayıklamışlardı. Geride kalanlara da sağlıkları için ve daha güvenilir bir dünya için çip takıyorlardı. Bütün dünya ülkelerinin insanlarını ya korkutarak ya da türlü baskılarla buna mecbur etmişlerdi. Bu çipler sayesinde insanları istedikleri gibi yönlendiriyorlardı. Tüm dünya adeta tek bir ülkeye dönmüştü. İnsanların kendi düşünceleri bile yoktu. Düşüncelere bile hükmediliyordu bu çipler sayesinde. Nüfusun belli bir sayı üzerine çıkmasına izin verilmiyordu. İnsanların istedikleri zaman çocuk yapmalarına izin verilmiyordu. Her şey çiplerin programları elindeydi. Alperen'in kardeşi Elif ile anne ve babasına da çip takılmıştı. Ne hikmetse Nur Hanım ve Tarık Bey çip takılmasından 1 yıl sonra aynı anda ölmüşlerdi. Sanki bir anda fişleri çekilmişti. Alperen ve bir avuç arkadaşı yeni dünya düzenine ilk kafa tutan ve çip takılmasına karşı ilk eylem başlatanlardı. Anne ve babasının aniden öldürülmesi Alperen ve arkadaşlarının yer altına çekilmeye, çip üretim tesislerine şok saldırılar düzenlemeye yönlendirmiş oldu. Bu ekibin başı Alperen, çok donanımlı ve teknolojiyi çok iyi kullanan biri olmuştu. Yeni dünyayı yönetenlerin gözünde o bir isyancıydı.

Alperen önce Elif'ten başlayarak çip takılan insanları kurdukları yer altı üssünde kurtarmak için mücadele eden bir özgürlük savaşçısıydı.

2020 yılındaki korona salgınından sonra karanlık güçler dünyayı, insanlık için yaşanmaz bir hale sokmuşlardı. Temiz su kaynakları kapitalist düzenin tesisleri sebebiyle kirlenmiş, bozulan ekolojik denge sebebiyle atmosferin koruyucu katmanları da bozulduğundan güneşe çıkılamaz oldu. Alperen ve arkadaşları günden güne güçleniyorlardı. Üzerinde Toros şelalerinin olduğu dünyanın kirlenmemiş, tek temiz su kaynağının bulunduğu, Orta Toros Dağlarının altında kurdukları gizli üslerinde insanları kurtarmanın mücadelesini vermeye devam ediyorlardı.

Yaşanabilir bir dünya için Alperence mücadeleye var mısınız?

Zeynep Kaya MERCAN

Isparta/Aksu Şehit Yaşar Kocabaş Ortaokulu

6/A