

ilk yar'larımızın  
sevgili destekçileri,

bu akşam da masal yarışması 3.sü seçilen  
sevgili Sultan'ın öyküsünü sunuyoruz:  
Çikolata Canavarı

Gerçekten Dınar'lı değerli öğretmenimiz Mehmet Öztürk'ün  
gayretleriyle gerçekleşen yarışma sonucu ortaya çıkan kitabı okuduktan sonra,  
ne kadar hoş diye düşünmüştük, iyi ki bu güzel çocuklar var...

ilkyar'daki arkadaşlarımızın kısıtlı bir dağıtımla gerçekleştirdikleri  
yarışmada doğrusu bu kadar güzel öyküler çıkacağını düşünmemiştik...  
Giderek daha çok yazan bir gençliğin gelmekte olduğunu hissettiriyor  
bu öyküler...

Hem katılan tüm güzel öğrencilerimize,  
hem dereceye giren öğrencilerimize,  
sevgili öğretmenlerine, ve  
jüride görev yapan arkadaşlarımıza  
teşekkürü bir borç biliyoruz...

İLKYAR Yaz Bilim Okulu için hazırlıklarını sürdürüyor,  
Boğaziçinde Tatil Kitapları ve Minik Öğretmenler Projesi  
hazırlıkları sürüyor,  
nereden baksanız toplam bedeli 250 bin TL mertebesinde...  
sizlerin desteklerini bekliyoruz...

Sizler sayesinde ancak birşeyler yapıyoruz,  
böylesine güzelliklerin boy atmasına yardımcı olduğunuz için  
çok teşekkür ediyor,  
selam sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz...

İLKYAR

-----  
KATKILARINIZ 6bin civarında TATİL KİTAPLARI VE  
200ün üzerindeki YAZ BİLİM OKULU misafirlerimiz için  
BÜTÇEMİZİ OLUŞTURACAK...  
-----

Güzel çocuklarımızın geleceğine güzellikler katmak için,  
belki bir kitap, belki de büyüğünüzün anısına bir kitaplık için,  
belki de daha fazlası için:

(lütfen bağışınızın açıklama kısmına isminizi yazın, hesap sahibi İLKYAR)  
İş Bankası ODTÜ şubesi (4229) 706968 TL Hesabı : TR26 0006 4000 0014 2290  
7069 68

Euro Hesabı: TR920006400000242293507426

Dolar Hesabı:TR910006400000242293576217

YURT DIŞINDAN BAĞIŞLARINIZ için bağlantı adresi:

<https://turkishphilanthropyfunds.givecorps.com/projects/12942-lk-ret-m-okullarina-yardim-vakfi-lkyar-ilkyar-16th-science-summer-school>

-----  
Çocuklarımız, ilk göz ağrılarımız, ilk yarımız;

hele ki uzaklardaki, YBOlardaki çocuklarımız, kardeşlerimiz

site: <http://www.ilkyar.org.tr> e-posta: [ilkyar.yonetim@gmail.com](mailto:ilkyar.yonetim@gmail.com)

Vural Beyimiz> <http://vuralaltin.blogspot.com/>

Ata Hocamız> <http://atatezbasaran.blogspot.com.tr/>

Kas Gücüyle Devri Alem> Erden> <http://www.KaslaGit.com/>

Banu Hocamızdan Fen > <http://www.bilimce.com>

Hasan Hocamızdan Zeka Oyunları> <http://www.zekaoyuncaklari.com/>

Kitap: Elif Nur un öyküsü

[http://www.ilkyar.org.tr/dergi/Elif\\_Nurun\\_Oykusu.pdf](http://www.ilkyar.org.tr/dergi/Elif_Nurun_Oykusu.pdf)

## (KÜÇÜK KALEMLER MASAL YARIŞMASI)

### ÇİKOLATA CANAVARI

Bir varmış bir yokmuş evvel zaman içinde kalbur saman içinde Ballica Mağaraları'nda bir bal damlacığı doğmuş. Tatlı mı tatlı, sarı mı sarı bal damlasının adını bal kralı "Sagun" koymuş. Günler geçmiş, yıllar geçmiş Sagun sarışın, yakışıklı bir delikanlı olmuş. Sagun'un artık evlenme vakti gelmiş ama Sagun evlenmek istemiyormuş. Gel zaman git zaman Sagun aile baskısına dayanamamış ve evlenmeyi kabul etmiş. Etmiş etmesine ama gönlüne göre bir bal damlacığı bulamıyormuş.

Günlerden bir gün Sagun sarı sarı uykulara, bal gibi rüyalara dalmış. Rüyasında çikolata diyarına gitmiş. Çikolata şelalesinin başında dünyalar güzeli Bitter Hatun'u görmüş ve gördüğü anda çarpılmış bu güzelliğe. Sormuş sorduğumu ve Bitter Hatun'un çikolata ülkesinin güçlü mü güçlü, zalim mi zalim kralının kızı olduğunu öğrenmiş. Bu zalim kral, kızıyla evlenmek isteyen herkesi acımasız çikolata canavarının karşısına çıkarır, onlardan canavarı yenmelerini istemiş. Amacı kızını güçlü biriyle evlendirmek ve ülkesini ona emanet etmekmiş. Fakat gelin görün ki bu zamana kadar kimse savaştan galip çıkmamış, nice yiğit bu yolda canını feda etmiş.

Aşktan gözleri kör olan Sagun sarı sarı düşünürken birden: "Ben neden çikolata canavarıyla savaşmayım ki?" demiş. Kılıcını kuşanmış çıkmış çikolata padişahın karşısına: "Ben bal diyarının prensi Sagun. İzninizle kızınız Bitter Hatun'a talibim." demiş. Padişah şöyle bir süzmüş delikanlıyı. Pek ufak tefek pek de çelimsiz bulmuş Sagun'u. Devasa canavarı nasıl yeneceğine pek akıl sır erdirememiş. "Eh, madem istiyorsun dene şansını bakalım." deyip muhafızlarını çağırmış: "Hemen haber salın, yarın sabah vakti kızıma talip olan bal diyarının prensi, çikolata canavarı ile dişe diş göze göz savaşacaktır. Şayet kazanırsa kızımı ona verecek ve kırk gün kırk gece düğün yapacağım." demiş. Tellallar haber uçurmuşlar duyduk duymadık kalmasın diye.

İşte böyle haberi olmuş bizim Bitter Hatun'un bu yeni damat adayından. Merak ediyormuş şu bal prensi. Şimdiye kadar kimselerin yenemediği devi onun yeneceğini pek sanmıyormuş hatun. Ama yine de görmek istiyormuş onu. Yanındaki yardımcılarında biriyle haber salmış bal prense. Sarayın arkasındaki lale bahçesinde bekleyecekmiş Sagun'u. Haberi alan

Sagun'un kalbi bir güvercin olmuş uçup gelmiş bahçeye. Bir sağına bir soluna bakmış genç adam kimse yok. Yanlış mı geldim acaba, derken güzeller güzeli Bitter Hatun arkasında bitivermiş. Kalbi yerinden fırlayıp çıkacakmış sanki. Onu gören Bitter Hatun da bayılmamak için zor tutmuş kendini. İki genç öylece bakakalmışlar birbirlerinin ay yüzüne. Söze ne gerek gözler anlaşmış, kalpler sınımsız akmış birbirine. Ama çok sürmemiş bu büyü, uzaktan sabahki savaşı duyuran tellalin sesi işitilmiş. Önce bahçe bahçe olmuş, çiçek çiçek. Biraz önce bulutların üstünde nedimeler arasında yürüyen bu iki genç gerçek hayata dönmüş. Ertesi sabaha kadar görüşmemek üzere ayrılmışlar. Ama akılları birbirlerinde kalmış. İkisinin de gece boyunca gözüne uyku girmemiş.

Sabah olmuş, meydan hazırlanmış, sınav vakti gelmiş. Sagun kılıcını kuşanıp çıkmış meydana. Kral ve biricik kızı yukarda balkonda onu izliyorlarmış. Bitter Hatun endişeli endişeli mendilini sallamış. Sagun eğilip selam vermiş krala. Birden yer titremeye gök inlemeye başlamış. Homurtular gittikçe yaklaşıyor. Tepenin ardından siz deyin beş metre ben diyeyim on metre uzunluğunda kocaman bir çikolata yığını yuvarlana yuvarlana gelmiş durmuş meydanın tam ortasında. Her tarafı yamru yumru, yarısı siyah yarısı beyaz bir çikolata canavarı kükreyip duruyormuş. Ağzından çikolata şelalesi akan bu canavarla nasıl savaşaacağını bilememiş ilkin Sagun. Sonra şaşkınlığı üzerinden atıp kılıcını kaldırmış ve son hızla koşmuş canavarın üzerine. Koşmuş, koşmuş kılıcını tam canavara saplayacakken ayağı takılıp paldır küldür yere düşmüş. Öyle kötü düşmüş ki kafasını kaldıramıyor , gözlerini açamıyormuş. Sanki çikolata canavarının ağzından akan çikolata şelalesi boğazını dolduruyor nefes alamıyormuş. Nefes almaya çalışıyor ama çikolatanın o yoğun tadı sanki tüm genzini,boğazını ,ciğerlerini yakıyormuş. Bir ara nefes alır gibi olduğunda "Bir daha çikolata yemeyeceğimmm!.." diye haykırmış. Yarı baygın "Uyan,uyan !" diyen tatlı bir ses duymuş. Gözlerini açtığı anda elinde tereyağlı ballı ekmeği kendisine uzatan annesiyle karşılaşmış: "Aferin sana, çikolata da neymiş. Sonun da gerçeği görmene sevindim. Hadi ye bakalım ballı ekmeğini, ımm mis gibi!"

## **MASAL YARIŞMASI**

### **ÖĞRENCİ BİLGİLERİ:**

**AD-SOYAD:** Sultan BIYIK

**SINIFI:** 7/C

**OKUL:** Makbule-Yusuf Ölçer YBO

**OKUL ADRESİ:** Yeni Mescit Mahallesi

Havza /SAMSUN

### **ÖĞRETMEN BİLGİLERİ:**

Meriç ADA AYDIN

adameric2004@hotmail.com